



SOS CAIZA



bpost
PB-PP
BELGIE(N)-BELGIQUE

Afgiftekantoor:
8000 BRUGGE
Toelatingsnummer:
P209.039



**Klaar voor het
nieuwe schooljaar**

TEN GELEIDE

Beste lezer,

Op de voorpagina van dit nummer ziet u hoe een meisje ijverig helpt bij het klaarmaken van de banken voor het nieuwe schooljaar. In Bolivië en dus ook in Caiza herbeginnen de lessen traditioneel op 1 februari. En de scholen en internaten groeien en bloeien: 374 studenten in het college, 283 leerlingen in de basisschool. En er is nog meer goed nieuws! Tot onze grote tevredenheid slaagde de lokale equipe erin om opnieuw een internaat voor kinderen uit de lagere school te organiseren. Dit internaat was enkele jaren gesloten wegens de te grote personeels- en andere kosten. Dankzij het geduldige en niet aflatende lobbywerk en de creativiteit van onze mensen ter plekke kan er weer een internaat voor de kleinsten aangeboden worden. Hoewel de situatie in Zuid-Amerika allerm minst rooskleurig is – ook daar slaan de stijgende voedselprijzen, inflatie en vooral de klimaatverandering hard toe – bouwen de mensen van Caiza gestaag verder aan een betere toekomst. Letterlijk in allerhande renovaties en uitbreidingen maar vooral ook figuurlijk en op langere termijn door de gedegen opleiding en opvang die de scholen en internaten bieden. Goed onderwijs is een investering in de toekomst! En helaas is er nog steeds een inbreng van externe middelen nodig, ondanks alle inspanningen. Wij waarderen daarom ook elke bijdrage die u, beste lezer, voor Caiza over heeft. En daarmee komen we aan onze activiteiten. Het winterconcert in de kerk van Nieuwmunster op 18 december bracht aardig wat volk op de been én een mooie duit in het zakje. Na 3 jaar konden we eindelijk weer heel wat sympathisanten bijeenbrengen voor de traditionele maaltijd, eind januari. Het werd een gezellige en bovendien ook zeer gesmaakte bijeenkomst, een echt blij en hartelijk weerzien. En er staat nog meer op til in 2023. Blokkeer nu al zaterdag 19 augustus (boerenmarkt met de enige echte.. garnaalkroketten) en zondag 19 november (herdenking vertrek Lieve Claeys) in uw papieren en digitale agenda's! Ik wens u veel lees- en kijkplezier!

Ludwig Vanderbeke

UIT HET DAGBOEK VAN LIEVE CLAEYS.



19 januari 1962

Beste mama en papa

Ik heb je brief heel goed ontvangen ,mama, ook je uitleg over het kaarten. Ik zat erbij te watertanden. Ge moet zien dat ge niet al te goed kaart voordat ik weer kom want ik ben zeker dat ik na drie jaar niet meer gekaart te hebben er niet veel meer zal van kennen en dat we dan heel veel tijd gaan verliezen mama.....

Ik heb het pak met schoenen, slaapzak, kam ,woordenboek en almanak uiteindelijk gevonden. Het zat in de laatste koffer die ik openmaakte. Ge moet weten dat ik al de koffers zelf openmaak, nogal een karwei!!

Voor het ogenblik zit ik weer in de campo nu in Challajtiri. We hebben weer alle huizen bezocht maar die waren erg afgelegen. De omgeving is echter heel mooi, mooie rotsen en bergen, prachtige kloven en valleien. We kunnen niet ver rijden met de jeep. Maandag hebben we wel 35 km te voet afgelegd almaar bergop, bergaf. We hadden enkele jongens van hier met ons meegenomen anders hadden we het nooit gevonden, zo afgezonderd liggen de wijken en zonder weg erheen. We moesten over de rotsen klauteren gelijk de berggeiten. We waren 's avonds zo moe dat we amper nog de moed hadden om te eten. We zijn in ons bed gerold en hebben niet meer bewogen tot de volgende morgen. Het ergste van al was als we zo een uur gegaan hadden dat we dan een wijk tegenkwamen waar drie, vier of vijf huizen stonden, nooit meer. We hebben al die wijken gegroepeerd in zes centra en nu gaan we in deze centra catechese geven in deze acht dagen en volgende woensdag is het dan weer groot feest.

De mensen ontvangen ons overal met open armen, we hebben reeds een twintigtal eieren gekregen, 5 liter melk en een tiental kaasjes en dat wil heel wat zeggen!!!!

Gisteren hebben we toch gelachen. Er was in Tarbuta een man van een jaar of zestig (gewoonlijk kennen ze hun leeftijd niet en wij moeten maar schatten hoe oud ze zijn...) , hij was niet gehuwd voor de kerk en hij wilde niet naar de catechese komen. Hij had zich verstopt in zijn oven (in die ovens bakken ze aarden potten). We hebben hem maar niet gevonden. In één centrum, Lupuyu, dat zodanig afgelegen is dat ze voorzeker nog nooit een mens uit Potosi gezien hadden , hebben we iets beleefd dat we niet in één wijk waren tegengekomen: we begonnen de catechese met een tiental mensen die zeer schuw en achterdochtig waren. Toen we halfweg de les waren, bleven alleen nog vier mannen over. Al de vrouwen waren weggevlucht, ze moesten naar hun schapen. Die zouden verloren lopen. We hielden er een paar tegen maar plots kwam daar een klein lammekke blaten en zich tegen zijn bazin vleien en het was iets in de aard van ziet ge wel dat ze verloren lopen en weg waren ze allemaal. De mensen leven er zodanig één met hun dieren dat ik me afvroeg welk verschil er was tussen die vrouwen en hun schapen. De mannen hebben over het algemeen minstens één of twee jaar school gelopen en dat merkt men onmiddellijk. De vrouwen daarentegen gaan reeds van kindsbeen af, vanaf hun drie of vier jaar, de schapen hoeden en aan hun zestig jaar hoeden ze nog schapen!! Is het dan te verwonderen dat men tenslotte helemaal "schaap" zou worden? Vandaag zijn we er nog eens geweest en de ontvangst

was al heel niets anders. Er waren nu vijftien personen en er is niemand weggelopen. De achterdocht van die mensen moet ons niet verbazen want de eerste reactie van een man toen hij ons zag en toen we hem groetten was: "welk mirakel". Hij wist heel zeker niet dat er nog mensen bestonden buiten Lupuyu.

De wegen zijn toch zo slecht en het regent nogal veel. Ik heb vandaag een kwalijke sprong gedaan met de jeep. Door de modder ben ik van de baan gegleden, gelukkig was er geen afgrond naast. Ik heb echter zeer kwalijk tegen een steen gestoten en er is een ressort van de jeep gebroken. Best dat ze in Potosi veel van me kunnen verdragen en dat P.Pablo zegt dat hij nog nooit een vrouw heeft ontmoet die zo zeker is in het auto sturen en dat hij vol vertrouwen is als ik met de voertuigen op gang ben...anders zou het er zeker opzitten. Ik ga hem goed uiteendoen dat hij de hemel héél dankbaar mag zijn dat we niet juist naast een afgrond reden, anders waren jeep, ik, drie catechisten en drie jongens die ons vergezelden in kleine stukjes... Het slot zal dan een lachpartij zijn, de jeep naar de garage en ik weer op weg met de andere jeep.

Een van mijn catechisten is zo dom als het achterste van een varken. Ik neem ze daarom altijd bij mij. Ze vertelt bijvoorbeeld dat Jezus een geest is, dat Maria de vader van Jezus is enz.. Ik ben dan kwaad en zeg dat ik haar naar Potosi terug zal sturen. Ze staat er dan zo bedremmeld bij met een lijkbiddersgezicht en belooft me van het beter te doen en juist te vertalen wat ik haar voorzeg en dan krijg ik medelijden en leg ik haar alles nog eens uit. Ze zit hier nu naast mij te schrijven en te herlezen wat ze morgen gaat zeggen. Ik wil het niet lezen anders kan ik deze nacht niet slapen van de schrik voor de ketterijen die ons morgen weer te wachten staan!!

Ge ziet dat er hier nogal avonturen te beleven vallen, maar ik jeun me, ik hou zoveel van de mensen van de campo. Het gaat me erg spijten als onze tien dagen weer ten einde zijn. Mijn beste groeten aan de hele rij vrienden en bekenden. Ik zou natuurlijk graag ook eens schrijven aan al die beste vrienden maar ik moet daarvoor mijn slaap laten en daarvoor heb ik meestal de moed niet.

Lieve. ▼

COVERSTORY

NIEUWS UIT CAIZA_

Padre Julián is zwaar ziek geweest ten gevolge van een coronabesmetting.

Na heel wat verzorging in het Belgisch-Boliviaans ziekenhuis in Cochabamba heeft hij de ziekte bedwongen. Toch zijn zijn longen blijvend verwond. Dankzij een zuurstoftherapie en wat rustiger leven heeft hij zijn taak in Caiza weer kunnen opnemen. Eerst aarzelde hij wat maar dankzij een regelmatig leven en een goede behandeling ziet hij het opnieuw zitten.

Nieuwe schooljaar:

Het schooljaar startte op 1 februari en er heerst weer een gezonde drukte in de lagere school, het college en de internaten.



[muren herstellen]



[muur internaat Lia]

Op 23 januari startten reeds de opfriscursussen en peilen we in hoever leerlingens kans op slagen hebben. Een 110tal leerlingen namen eraan deel. Van de 386 ingeschrevenen zijn er 374 leerlingen in het college. De basisschool is gestart met 283 kinderen. In het meisjes- en jongensinternaat samen hebben 200 internen hun intrek genomen. Een vijftigtal aanvragen hebben we moeten weigeren wegens plaatsgebrek. Er is ook opnieuw een internaat voor de allerkleinsten. Ze verblijven in de gebouwen van de parochie onder het toezicht van een opvoeder afkomstig uit Toropalca (dorp dat tot de parochie Caiza behoort). Ook de leerkrachten zijn met veel enthousiasme en inzet aan het schooljaar begonnen.



[bijeenkomst met obreros]



[15 quintales de cebollas]



[onderhoud tafels en stoelen]



[Los Alumnos]



[de leraren en het schoolpersoneel]



[nieuwe toiletten]



[meisjesinternaat]



[onderhoud meubilair]



[slechte oogst]

Voedsel voor de internaten:

Algemeen zijn de prijzen ongelooflijk gestegen. Voor aardappelen vraagt men nu exorbitante prijzen omdat een groot deel van de oogst bevroren is. We betalen nu ruim het viervoud tegenover vorig jaar. Toch zijn we erin geslaagd om nog 50 kwintalen aan te kopen. Ze worden nu aangevoerd uit Argentinië en Villa Montes (het zuiden van Bolivia waar het warmer is). Voor de groenten zien we hetzelfde probleem. Naast de schaarste door de vorst is er ook veel schade door vogels die op zoek zijn naar voedsel. Tenslotte is er ook water te kort daar de regens dit jaar zeer laat kwamen.

Hulp van de gemeente;

Gelukkig springt de gemeente wat bij. Ze betaalt de wedde van 2 koks in de internaten. Bovendien investeerden ze ook in nieuwe banken, stoelen en tafels.

Schoolbenodigheden:

Normaal komen onze schoolbenodigheden uit Peru. Gezien de labiele politieke situatie in Peru met veel betogingen en blokkades wordt er niets aangevoerd. We zullen starten met wat er over is van vorig jaar.

Geregeld las je wel iets over de steun uit Duitsland:

Concreet gaat het om de parochie Buchholz ten zuiden van Hamburg die jaarlijks een behoorlijke bijdrage levert en een vriendengroep uit Andernach (ten NW van Koblenz) die nu en dan een kleine som inzamelt. ■

NIEUWS VAN BIJ ONS_

Zondag 18 december 2022

EEN GESLAAGD WINTERCONCERT IN NIEUWMUNSTER!

Ondanks de gure winterprik (de voetpaden en wegen lagen er spekglad bij!) daagden er toch nog 120 dappere melomanen op. Zij reageerden enthousiast op het gedurfde programma O Vos omnes, subliem gebracht door Via Vocis onder leiding van Thomas Lucas Vanlede. Dimos de Beun verzorgde de instrumentale begeleiding. Nadien werd er nog gezellig nagekeuveld bij een drankje in de Bommel.

Zondag 29 januari 2023

MAALTIJD TEN VOORDELE VAN SOS CAIZA

in de Basisschool Sint-Jozef Sint-Pieter (de plaats waar Lieve Claeys ooit lesgaf).

Na 3 covid jaren was het een blij, aangenaam en zeker ook lekker weerzien.

We laten de beelden spreken!





NOTEER NU AL DE VOLGENDE DATA IN UW AGENDA.

Zaterdag 19 augustus: **boerenmarkt in Nieuwmunster**
 Zondag 19 november: **feestelijke herdenking**
60-jarig vertrek Lieve Clays.

Meer info volgt.

FINANCIËS _

Onze ontvangsten

OKTOBER 2022

Adoptie	840,65 euro
Studiebeurzen	200 euro
Gewone giften VI.	9.116,79 euro
Gewone giften Wal.	1.576,40 euro
TOTAAL	11.733,84 euro

NOVEMBER 2022

Adoptie	221,07 euro
Studiebeurzen	240 euro
Gewone giften VI.	9.148,79 euro
Gewone giften Wal.	1.043,40 euro
TOTAAL	10.653,26 euro

DECEMBER 2022

Adoptie	465,86 euro
Studiebeurzen	400 euro
Gewone giften VI.	10.463,79 euro
Gewone giften Wal.	3.855,40 euro
TOTAAL	15.185,05 euro

Opbrengst Winterconcert Nieuwmunster	1.185,28 euro
Opbrengst garnaalkrokotten	10.766,51 euro

Mogen wij vragen om elke adreswijziging zo snel mogelijk te melden?
 Zo kunnen wij de (fiscale) administratie netjes bijhouden. Hartelijk dank!

Rijksregisternummer vereist door het ministerie van Financiën voor belastingcertificaten

Om problemen met de identificatie van de schenkers te voorkomen vraagt het ministerie dat het nationale nummer - het nummer op de achterkant van uw identiteitskaart - ook wordt meegedeeld in het dossier dat wij jaarlijks opsturen voor de belastingcertificaten.

Kunt u ons dit bij uw volgende betaling of via info@soscaiza.be meedelen?
 Hartelijk dank.

Vier je een speciale verjaardag of jubileum?

Deel deze vreugdevolle momenten
met de kinderen van Caïza!

**Stel je familie en vrienden
een gift aan SOS Caïza voor.**

Een storting op rekeningnummer

BE 57 4727 0698 0135

Hoeksam 15, 8377 Zuienkerke

Tel. 050 41 72 25

Voor giften vanaf 40 euro
krijgt de schenker een fiscaal attest.

Wil je dit tijdschrift via mail ontvangen?

Dat kan!

Graag een mailtje naar mark.makelberge@telenet.be

Bezoek zeker ook eens de website voor de meest recente informatie

www.soscaïza.be



SOS Caïza vzw.

Rekeningnummer: IBAN nr. BE 57 4727 0698 0135 - KRED BE BB

Verantwoordelijk uitgever: Ludwig Vanderbeke
Brugse Steenweg 23, B-8377 Zuienkerke